

In het spoor van de WIJNKRANKEN...

Exclusieve wijnreizen Zuid-Afrika in trek

door PIETER NIJDAM

KAAPSTAD - „De kat van de gebuur, verdrinken in rode wijn”, lezen we op de menukaart van Brasserie den Anker aan de Waterfront van Kaapstad. Een vrije doch pakkende vertaling van het oer-Belgische gerecht 'Kip op Vlaamse wijze'. Met het oog op het WK voetbal in 2010 timmert de Zuid-Afrikaanse metropool aan de Tafelbaai hard aan de weg om het internationale imago te versterken. Aan de kade naast de Belgische brasserie is het een komen en gaan van bootjes vol Amerikaanse en Britse toeristen die een dagje Robbeneiland doen.

Even verderop, aan de voet van de majestueuze Tafelberg, worden de eerste voorbereidingen getroffen voor het nieuwe stadion, waar een deel van de WK-matches plaatsvinden. Tenminste als deze variant van de Amsterdamse Arena op tijd klaar is, wat velen betwijfelen. De rest van Kaapstad heeft zich intussen goed voorbereid. Rond de Waterfront, het kloppende hart van de stad, verrees de afgelopen jaren het ene na het andere luxe vijfsterrenhotel.

Met de toestroom van tienduizenden buitenlandse voetbalfans in het vooruitzicht, wil Kaapstad zichzelf ook culinair profileren. En lekker eten kan je in deze stad met ruim drie miljoen inwoners, waar Jan van Riebeeck in 1652 niet voor niets een bevoorradingspost van de VOC stichtte.

De Nederlandse koopmannen hadden toen al goed in de gaten dat het milde klimaat en de vruchtbare bodem van het zuidelijkste puntje van Afrika ideaal waren voor de verbouw van groenten en fruit. Op weg naar de Oost konden de scheepsbemanningen in de VOC-post op krachten komen alvorens hun verre reis te vervolgen. Omdat aan boord wijn beter houdbaar was dan water, besloot Van Riebeeck tot de aanplant van druivenstokken.

Oranjes

Zo'n 350 jaar later is wijnbouw een van de kurken waarop de Zuid-Afrikaanse economie drijft. Vlak bij Kaapstad ligt het buurtschap Constantia met het van oorsprong gelijknamige domein, dat later werd opgedeeld in Groot en Klein Constantia. Het is de geboortegrond van een 's werelds beroemdste wijnen: de Vin de Constance. Door de eeuwen heen laafden grootheden als Frederik de Grote, Napoleon en Bismarck zich aan deze zoete wijn, terwijl onze eigen Oranjes er ook niet vies van waren. De specialiteit van Constantia is nu echter Sauvignon Blanc, die dankzij de koude van de nabijgelegen oceaan knisperend fris is.

'Sideways' op zijn Kaaps

Dat Kaapstad met zijn tijd is meegegaan bewijst wel de keur aan trendy restaurants. Neem The Showroom, waar in de bediening de diepzwaarte Jeremiah (21) menig vrouwenhart op hol doet slaan. Als een volleerde kloon van Gordon Ramsay staat chef Bruce Robertson in de open keuken zijn brigade uit te kaffen. Voor de ogen van de hongerige clientèle verdwijnt het ene na het andere bord misprijzend

in de vuilnisbak. We houden het op een offday... Iets klassieker gaat het eraan toe bij Emily's van Peter Veldman. Bij de Zuid-Afrikaanse evenknie van smaakprofessor Peter Klose kun je wel biltong eten, maar dan wel een sterrenvariant van deze specialiteit van gedroogd vlees. Trots laat Veldman weten te zijn verkozene tot beste restaurant van Afrika voor 2008 (de officiële aankondiging moet nog komen). Daarnaast heeft hij een groot hart. Zo laat Veldman in

zijn belovende kookschool jaarlijks twee kansarme zwarte leerlingen gratis een opleiding volgen tot topkok. Een dagje Kaapstad is een prima opstap voor de culinaire geneugten van de omgeving. We hebben het dan over Stellenbosch en Franschhoek, oftewel het mooiste wijngebied ter wereld. Sinds de film 'Sideways' het wijntoerisme in Californië een geweldige injectie gaf, lijkt nu Zuid-Afrika aan de beurt. Langs de wijnroutes van Stellenbosch, Paarl en



■ Het landgoed De Nieuwe Plantatie van Hermanus Bosman uit 1717 werd na een reeks ingrijpende restauraties omgetoverd tot een van Zuid-Afrika's beste hotels. Het terras van Grande Roche kijkt uit over de Drakenstein vallei, dat in het hart ligt van het Paarl-wijngedebied.



Reiswijzer

Wijnreizen naar de mooiste plekken in en rond Kaapstad worden georganiseerd door Exclusive Culitravel. Onder persoonlijke begeleiding en met groepen van maximaal tien personen worden deze trips vier keer per jaar georganiseerd. De prijs bedraagt 3999 euro p.p., maar daar zijn alle kosten (vliegtickets, logies in exclusieve hotels, transport, maaltijden en wijnen van toprestaurants) bij inbegrepen. www.exclusiveculitravel.nl

Reageren op dit artikel? Kijk op www.reiskrant.nl



■ Op het wijngoed Grote Post bottelen jonge vrouwen de nieuwe oogst. FOTO'S: DE TELEGRAAF

■ In de kelder van het wijngoed Nabygelegen ontvangt James McKenzie zijn gasten met open armen.

Wellington wordt de ene na de andere witte boerderij in Hollandse koloniale stijl verbouwd tot luxe lodge. De Bovlei Valley Retreat in de buurt van Wellington is zo'n aards paradijsje. Dat vond kennelijk ook de VPRO, die hier opnamen maakte voor Stellenbosch, de dramaserie die binnenkort wordt uitgezonden. Tip: loop met huishond Shiraz naar het tegenovergelegen wijngoed Nabygelegen. De sympathieke eigenaar James McKenzie ontvangt u met open armen.

Zenachtig

Maar alle superlatieven schieten tekort voor wie eenmaal de weg heeft weten te vinden naar Klein Genot in de Franschhoek vallei. Dit prachtige 'wine & country estate'



■ De echte wijnfreak mag een bezoek aan Marc Kent van Boekenhoutsloof niet overslaan.

van speelgoedmagnaat Joey Diamond en zijn vrouw Angie is wellicht het best bewaarde geheim van Zuid-Afrika. Popsterren als sir Elton John vinden hun rust op de zenachtig binnenplaats. En wie dorst heeft daalt gewoon af in de enorme kelder waar Joey duizenden flessen bewaard, waaronder de trots van eigen bodem: Black Swan, genoemd naar de twee zwarte zwanen die nog steeds in de vijver van het landgoed zwemmen. Ruim van tevoren reserveren is wel gewenst, want deze veredelde 'bed and breakfast' telt maar zes kamers.

Voor de wijnfreak (en wie naar dit gebied gaat wordt dat vanzelf) zijn de bezoeken aan de toonaangevende domeinen een absolute must. Boekenhoutsloof van de eigenzinnige Marc Kent bijvoorbeeld. Een wijnreis naar Zuid-Afrika zonder een bezoek aan Vergelegen kan niet. Dit indrukwekkende winddomein

werd in 1700 gesticht door de toenmalige gouverneur Willem Adriaan van der Stel. Op het uitgestrekte landgoed gaan veel mensen uit de omgeving op zondag picknicken. Proeven kan ook tegen een bescheiden bijdrage. De mooiste wijn, het vlaggenschip V, is echter alleen per fles te koop. Maar voor 50 euro heb je dan ook wat.

■ Het afgelegen Klein Genot is een van 's werelds meest luxe 'bed and breakfasts'.

Criminaliteit

Net als iedere wereldstad kent ook Kaapstad zijn criminaliteit. Met name kansarme stedelingen uit de krottenwijken hebben het zo af en toe gemunt op buitenlandse toeristen. Toch staat het aantal berovingen in geen verhouding tot steden zoals Johannesburg. Met het oog op de WK in 2010 heeft burgemeester Hellen Zille, zeg maar de Margaret Thatcher van Kaapstad, een zertolerantiebeleid aangekondigd. De binnenstad rond de Waterfront staat als zeer veilig te boek. Dat geldt ook voor de wijnstadjes Stellenbosch en Franschhoek, waar relatief veel politie is. Toch moet u altijd alert blijven, 's avonds laat niet alleen over straat gaan en de krottenwijken mijden.

■ Kleurige huisjes in de wijk Bo-Kaap van Kaapstad. Op de achtergrond hult de Tafelberg zich in de nevel.



■ Grote koffers, want voor vijf dagen Barcelona kun je nooit genoeg kleren meenemen.



■ De knuffel van Tara gaat altijd mee op reis. Tinka gaat meteen na thuiskomst naar de brugklas.

Een strand midden in de stad

Wie: Carljine, Eefje en Eline Sweenen met vriendin Philine Bos
Woonplaats: Amsterdam en Kootwijkbroek
Waarheen: Barcelona
Reisduur: 5 dagen
Accommodatie: Appartementje gehuurd
Geboekt bij: Vueling.nl

Verwachting: Carljine: „Ieder jaar ga ik samen met mijn moeder en zusje op een girls-

tripje. Dit keer gaat er een vriendinnetje mee die nog nooit gevlogen heeft. Ik ben benieuwd hoe ze het vindt. Eigenlijk gaan we altijd naar een stad. Ik wil ze dit keer graag Barcelona laten zien omdat ik er heel veel kom. Dit jaar alleen al vier keer. Dat komt omdat er een goede vriendin van me woont. Het is verder zo'n waanzinnig gave stad. Veel cultuur, lekker eten en natuurlijk het strand. Dat is te gek na-

tuurlijk voor een stad.”
Kosten: „De eerste twee tickets waren € 75 per stuk. Daarna heb ik opnieuw ingelogd en nog twee tickets geboekt en die waren ineens € 150. Heel raar want er zat nog geen twee minuten tussen. Een vriend van mij zegt dat je altijd met een andere computer moet inloggen als je later meer tickets wil bijkopen. Geen idee waarom en of dat waar is hoor.”

Schooluniformen en schelpen

Wie: Tara en Tinka van de Weert
Woonplaats: Bilthoven
Waarvandaan: Florida, Verenigde Staten
Reisduur: 12 dagen
Accommodatie: „We hebben gelogeerd bij een vriendin van mijn moeder”
Geboekt bij: Cheaptickets.nl

Verwachting: Tinka: „Ik was er al twee keer eerder geweest maar was toen nog

heel klein. Geen idee wat we toen hebben gedaan. Ik wist alleen dat het er altijd veel warmer is dan in Nederland en de mensen heel beleefd zijn. Oh ja, en de stranden zijn spierwit.”
Werkelijkheid: Tinka: „Wat me opviel is dat als je uit de supermarkt komt met een volle boodschappenkar en je een zebrapad oversteekt naar de auto, iedereen ook echt voor je stopt. In Neder-

land word je gewoon van je sokken gered.” Tara: „Het leukste vind ik de schooluniformen van de kinderen daar. Dat zouden ze in Nederland ook moeten doen want dan zou er nooit ruzie zijn over wie het mooiste aanheeft. Op het strand vind je trouwens hele bijzondere schelpen zoals de Florida-knoopies.”

Kosten: 3 tickets ± € 1100

Campers Caravans €1,95
AL 10 JAAR HET GROOTSTE KAMPEERANBOD!
van particulieren en bedrijven

VAKANTIE SPECIAL
Nu in de winkel!